

284/a

84

Omvalet av Hammarskjöld

som generalsekreterare i FN ger en rad tidningar anledning till glada och patriotiska kommentarer. Sätillvida kan vi helt instämma som sannolikt någon bättre generalsekreterare av annan läggning inte kunde tänkas bli utsedd av den brokiga och stridiga församlingen. Men det bör understrykas att hr Hammarskjölds val betingats av att han så ivrigt verkat för att vara alla mäktiga till lags, att han uppträtt som ämbetsman och sekreterare, inte som sanningsägare och upprätthållare av FN:s grundläggande principer. Just på senaste tiden har hans försök att genom undvikande och tvetydiga deklarationer minska ryssarnas irritation varit tydliga; ett exempel är hans nyligen publicerade rapport om FN:s verksamhet 1956. Endast som skicklig tjänsteman och smidig kontaktman har hr Hammarskjöld gjort sig förtjänt av en allmän hyllning, men det ligger utan tvivel i hans natur att eftersträva den sortens ära.

291/9

Dagens Nyheter har framhållit

att Svenska Dagbladets kommentar till kyrkomötesutskottets utlåtande om kvinnliga präster innebär att tidningen inte tar ställning. Svenska Dagbladet svarar med att påstå att Dagens Nyheter med orätt skulle ha sagt tidningen "vara motståndare till tanken på kvinnliga präster".

1) Vi har inte sagt detta. 2) Svenska Dagbladet har aldrig tagit ställning för förslaget om kvinnans rätt till prästtjänst. 3) Om Svenska Dagbladet nu ändrar ståndpunkt och

vill uttala sig för regeringsförslaget i frågan, så är det förtäffligt. Men tidningen är fortfarande otydlig, och detta passar utan tvivel ett organ som med sådan iver försvarar ljumheten i religiösa frågor.