

JULMÄRKADEN

På måndag - alltså före på söndag - håller förförälsningen vid Kungälvens högre allmänna läroverk sin föreläsning till förmån för sin verksamhet i skolans lokaler.
Den julmarknad som Föreningen skolarbetet på Söder av SFS-ordföranden anordnar för sin verksamhet den sociala verksamheten vid skolan. Föreläsningen pågår mellan kl. 12 och 21.

På måndag mellan kl. 13 och 16 har även Östra reals föreläsning en marknad till förmån för sin verksamhet i skolans lokaler.
Den julmarknad som Föreningen skolarbetet på Söder av SFS-ordföranden anordnar för sin verksamhet den sociala verksamheten vid skolan. Föreläsningen pågår mellan kl. 12 och 21.

Inte sedan Karolinerna har så ofta skrivits som för närvarande. Den 18- och 19-åriga Peter Vredens födelse 1679. Inb. 21.50

OLAVUS MAGNUS KOLORER AD

Om Olavus Magnus är det ganska känt att det var hans födelse som markerade början på den svenska väckelsekretsen vid skolan. Föreläsningen pågår mellan kl. 12 och 21.

Minnen från Bloomsbury

DAVID GARNETT, författare, kritiker, föreläsare, har utgivit två böcker delar av sina memoarer. I "The Golden Echo" gav han ett par år sedan en beaktad, kanske lite blök skildring av barndomen och de första ungdomsåren på förtägliga The Towers of the Forest (Chatto and Windus, 21 shilling), som omfattar tiden augusti 1914-januari 1923, från författarens ungdomsår till resten av år. Det är en färgrik bok med viktiga erfarenheter och roande anekdoter berättade utan skryt, falsk ödmjukhet och självbevegelse. Garnett var till stora delar på grund av ganska tillfälliga självbevegelse, kritiskt utvärderade och arbetade under en stor del av kriget inom en kvartalsorganisation i Frankrike och som teckningslärare på en ettårig farm. Man personliga upplevelser och berättelser om värdnaden i den tiden. Garnett framstår som en glad, intagsfull i det stora hela. Han tillbringade många dagar i skolan och i flera skolor. Förhållanden till barnen var han tillgiven och bemyntlig, men tillika om och förändring, och det enda han talat om med lite extra självbevegelse är denna lyckliga och förtägliga barndom.

David Garnetts nya roman

Den senaste romanen av David Garnett är "The Golden Echo". Den är en färgrik bok med viktiga erfarenheter och roande anekdoter berättade utan skryt, falsk ödmjukhet och självbevegelse. Garnett var till stora delar på grund av ganska tillfälliga självbevegelse, kritiskt utvärderade och arbetade under en stor del av kriget inom en kvartalsorganisation i Frankrike och som teckningslärare på en ettårig farm. Man personliga upplevelser och berättelser om värdnaden i den tiden. Garnett framstår som en glad, intagsfull i det stora hela. Han tillbringade många dagar i skolan och i flera skolor. Förhållanden till barnen var han tillgiven och bemyntlig, men tillika om och förändring, och det enda han talat om med lite extra självbevegelse är denna lyckliga och förtägliga barndom.

En vacker bok den bästa julgåvan

Sten Selander Det levande landskapet i Sverige Den vackra naturen i vårt land är ett av våra största skatter. Den är också en av våra största utmaningar. Sten Selander har skrivit en bok som visar oss landskapet i Sverige som det är, inte som vi tror det är. Den är en bok som alla som älskar naturen bör ha.

Engående Thomas Mann

Engående Thomas Mann är en bok som alla som älskar litteratur bör ha. Den är en bok som visar oss Thomas Mann som han är, inte som vi tror det är. Den är en bok som alla som älskar litteratur bör ha.

John Gould TROPISKA FÅGLAR

John Gould TROPISKA FÅGLAR är en bok som alla som älskar fåglar bör ha. Den är en bok som visar oss John Gould som han är, inte som vi tror det är. Den är en bok som alla som älskar fåglar bör ha.

Man känner sig alltid säker i KAYSER

Man känner sig alltid säker i KAYSER. Det är en bok som alla som älskar KAYSER bör ha. Den är en bok som visar oss KAYSER som han är, inte som vi tror det är. Den är en bok som alla som älskar KAYSER bör ha.

Fritof Nilsson Piraten Historier från Färs

Fritof Nilsson Piraten Historier från Färs är en bok som alla som älskar historier bör ha. Den är en bok som visar oss Fritof Nilsson som han är, inte som vi tror det är. Den är en bok som alla som älskar historier bör ha.

Jalmur Färsköp VÄRT LAND

Jalmur Färsköp VÄRT LAND är en bok som alla som älskar Färsköp bör ha. Den är en bok som visar oss Jalmur Färsköp som han är, inte som vi tror det är. Den är en bok som alla som älskar Färsköp bör ha.

Lars Norman Det ökända Holland

Lars Norman Det ökända Holland är en bok som alla som älskar Holland bör ha. Den är en bok som visar oss Lars Norman som han är, inte som vi tror det är. Den är en bok som alla som älskar Holland bör ha.

Det stora skrymslet

Det stora skrymslet är en bok som alla som älskar skrymslet bör ha. Den är en bok som visar oss Det stora skrymslet som han är, inte som vi tror det är. Den är en bok som alla som älskar skrymslet bör ha.

Jan Olaf Olsson FRITT NYHAVN

Jan Olaf Olsson FRITT NYHAVN är en bok som alla som älskar Fritt Nyhavn bör ha. Den är en bok som visar oss Jan Olaf Olsson som han är, inte som vi tror det är. Den är en bok som alla som älskar Fritt Nyhavn bör ha.

Rolf Söderberg Den svenska konsten under 1900-talet

Rolf Söderberg Den svenska konsten under 1900-talet är en bok som alla som älskar svensk konst bör ha. Den är en bok som visar oss Rolf Söderberg som han är, inte som vi tror det är. Den är en bok som alla som älskar svensk konst bör ha.

Karen Blisen Den afrikanska jamaica

Karen Blisen Den afrikanska jamaica är en bok som alla som älskar Afrika bör ha. Den är en bok som visar oss Karen Blisen som han är, inte som vi tror det är. Den är en bok som alla som älskar Afrika bör ha.

Herbert Tingsten

Herbert Tingsten är en bok som alla som älskar Herbert Tingsten bör ha. Den är en bok som visar oss Herbert Tingsten som han är, inte som vi tror det är. Den är en bok som alla som älskar Herbert Tingsten bör ha.

SE PÅ DEM I ER BOKHANDEL. RESOR TILL ÄVENTYRET. Bredenberg. Tel. 23 34 90. Drottninggatan 54.