

bekämpas — de personifieras av senator McCarthy — utan ock-så och framför allt att den obund-na och heta debatten inom de fria staterna skall fortsätta. Det får inte bli någon beskedlig sam-manhållning bakom den stora fronten; det skulle innebära att vår livsstil undergrävs av mot-ståndarna. Denna vaksamhet, som är frihetens pris, kan i vår tid mer än förr förenas med för-hoppningar. Ty vi måste komma ihåg att om motsättningarna i världen är stora, så är det pris som väntar vid deras övervinnan-de större än någonsin: aldrig har mänskligheten haft liknande ut-sikter att nå ett besittningstagan-de av jordens möjligheter.

Detta innebär inte någon re-kommendation av spänningsro-mantik, beredskapsanda och an-spänd aktivitet. Och en sådan

rekommendation vore förvisso meningslös. Det är alltid olustigt att hänvisa till sin egen och sina vänners erfarenhet; det är som att åberopa ett hemligt vittne som inte kan inkallas och förhöras. Men jag tvivlar enligt denna er-farenhet inte på att ett starkt intresse för världens händelser är förenligt med, ja, hos de flesta är ofrånkomligt förenat med för-måga av inre, mera personliga upplevelser. Ni bär alla på frågor, känslor och tankar som kan göra den yttre världen avlägsen och besegrad: kärlek, vänskap, arbets-glädje och lust att tränga fram till nya insikter, längtan och oro och infall. Det är ändå mest i detta ni lever och kommer att leva. Och därför är det, trots att vi lever i vätebombens första år, med tillförsikt jag ber er hälsa vårens ankomst.

MAIGRET PÅ DÅLIGHETER

Den senast översatta boken av Georges Simenon (*Maigret på natt-klubb*, Bonniers, 10:50) beskriver med vanlig skicklighet en inveck-lad mordhistoria. Till Simenons bästa deckare hör boken emellertid inte, och för en gångs skull tar det sexuellt raffliga så stor plats att man misstänker pornografiska av-sikter; det hela blir emellertid mera otäckt än lockande.

H. T.-N