

19/9

21

VÄDJAN till väljarna

Bakom valstridens tumult ligger demokratisk och nationell gemenskap, det bör vi alla komma ihåg i dag. Demokrati, socialpolitik, försvar: här råder nära nog fullständig enighet, mer än någonsin förr i svensk politik. Det förräddarparti som i våldsamma angrepp mot det egna landet vill bana vägen för det ryska tyranniet har inga utsikter att vinna röster utom den personliga bitterhetens och den okunniga lättrogenhetens gränser. De demokratiska partiernas tävlan äger rum inom en vid ram av gemensamma och av alla framhävda värderingar.

Det gäller att begränsa maktkoncentrationen hos de styrande, att framflytta medborgarnas positioner mot staten. Regeringskoalitionen innebär att det socialdemokratiska partiet, för att bevara makten, offrat sina egna väljares ekonomiska intressen. De härskandes maktvilja framträder i motståndet mot en skattesänkning, som helt enkelt innebär att den enskildes rätt att använda sina pengar ökas på bekostnad av regeringens och byråkratins befogenheter. Denna maktvilja dikterar också den ovilliga hållningen mot en förbättrad rättskontroll, krävd mot bakgrunden av kända misstag och övergrepp. Det medel att i särskilda frågor ge folket beslutanderätt som består i utvidgning av folkomröstningen har de styrande avvisat. Likaså avvisar de tanken på en samregering, som skulle ge alla grupper inflytande inom den statsstyrelse hos vilken makten alltmer samlats.

Rösta i sak! För medborgarens större ekonomiska möjligheter och större frihet, för hans ökade inflytande på statsmakten — mot maktkoncentrationen, maktfullkomligheten, mot förmyndarna, som efter så lång tid av styre känner sig som folkets herrar mer än som dess tjänare. En sådan obunden röstning, en medborgarnas röstning mot makten, leder i dag till folkpartiet. Stärk detta parti, så stärker ni den enskildes ställning, er egen ställning.