

27/8

I Herbert Tingstens recension av Graham Greenes bok "Hemlig agent" (20/8) uppgavs av slarv att Victor de Panges biografi över Greene var den först utkomna på franska. I själva verket utkom redan 1949, som även de Pange påpekar, två franska biografiska studier om Greene.

28/8

47

## Vetorätten i FN

Den amerikanske utrikesministerns kritik av FN-organisationen innehåller i huvudsak påpekanden som gjorts ända sedan FN kom till för åtta år sedan. Det var från början uppenbart att FN inte kunde bli ett säkert medel att avvärja krig eller att bilägga mellanfolkliga tvister; utan tvivel har organisationen varit vida mindre framgångsrik än man föruttede i festtalen vid dess tillkomst, men knappast mindre effektiv än kritiska iakttagare från början tänkt sig. Den ständigt skärpta motsättningen mellan väst och öst har medfört att den rena propagandan kommit att uppta en stor del av generalförsamlingens möten. Det kan emellertid diskuteras om inte just den relativt öppna debatten mellan de stridande grupperna inom FN varit det mest värdefulla i dess verksamhet; den ryska aggressionspolitiken, den viktigaste faktorn i den internationella utvecklingen efter kriget, har därigenom blivit skarpt belyst.

Mr Dulles föreslår bl. a. borttagandet av den s. k. vetorätten, genom vilken varje stormakt kan förhindra beslut om ingripanden vid hot mot freden och krigiska aktioner. Det är uppenbart att denna vetorätt kan ses som den viktigaste orsaken till FN:s ineffektivitet; den har använts ett sextital gånger av Ryssland, och i det enda fall då FN inskridit mot en fredsstörare (Korea) berodde detta på att Ryssland på grund

av missnöje över att Kommunist-Kina inte upptagits i FN underlät att delta i säkerhetsrådets förhandlingar. Men i realiteten är vetorätten, som för övrigt även den amerikanska senaten ansåg nödvändig för ett bifall till pakten, inte någon avgörande svaghet i organisationen. Dess användning är ett symtom på de motsättningar som finns; om vetorätten inte funnits, skulle dessa motsättningar rimligen ha varit lika starka, och man kan inte anta att Ryssland och dess satellitstater skulle ha böjt sig för majoriteten inom säkerhetsrådet. Utan tvivel är det önskvärt med en internationell rättsorganisation utan vetorätt eller liknande inskränkningar i beslutanderätten, men en sådan ordning är det för närvarande inte möjligt att bygga upp.

Utrikesminister Dulles förslag är en följd av den väl förstående irritation mot FN som för närvarande tar sig uttryck i Amerika. Efter FN-aktionen mot Korea ökades organisationens popularitet i USA; de politiska ledarna har varit angelägna att framhålla att det var FN som handlade och inte bara USA, trots att i praktiken USA:s insatser varit helt dominerande. En för några dagar sedan publicerad undersökning i New York Times visar att en reaktion satt in under den senaste tiden; man har en känsla av att tvisterna inom FN rörande sammansättningen av den koreanska fredskonferensen innebär risker för en klar, definitiv och för den demokratiska fronten oförmånlig uppgörelse rörande Korea.

## Kinseyrapporten

försvaras av Expressen med stor iver. Tidningen skriver bl. a.:

Dagens Nyheter iver att skjuta hans statistik i sank — nu tacksam anammad och infogad i avsvärningsritualen — är förhastad. Det kan ännu inte påstås att de collegebildade kvinnorna i Kinseys undersökning är överrepresenterade i förhållande till den generation och de socialgrupper undersökningen tycks avse. Och direkt skrämmande är det när det triumferande påvisas att för många "judinnor" är med. Är det verkligen fortfarande så ställt här i landet att man tror att kvinnor som härstammar från moaiska trosbekännare är annorlunda skapta än de andra — och, som det ju insinueras, predisponerade

till ett "lösaktigare" sexuellt liv...?

I själva verket har i det officiella referatet av Kinseyrapporten särskilt betonats att de högskolebildade kvinnorna varit starkt överrepresenterade i undersökningen; enligt rapporten har endast 7,5 procent av de amerikanska kvinnorna gått i högskolor, medan de utgör 56 procent av dem som utfrågats av Kinsey. Kinseys rapport omfattar självfallet inte endast de yngre kvinnorna i USA — tvärtom görs ju oavbrutet jämförelser mellan yngre och äldre generationer — men även bland kvinnorna i 18—25-årsåldern i dagens Amerika går blott bortåt en femtedel i högskolor. Vad judinnorna beträffar har självfallet inte antytts att de på grund av sin härstamning skulle ha ett annat sexuellt beteende än andra grupper; däremot har det direkt efter Kinseyrapporten fastställts att 29 procent av de tillfrågade är judinnor, medan judarna utgör endast 3 procent av befolkningen i dess helhet, och det har vidare framhållits att judarna alldeles övervägande är bosatta i ett fåtal städer i östern och att man inte kan utgå från att beteendemönstret här är det samma som inom landet i gemen.

Expressens uttalande förenar ovederhäftighet i sak med simpla och obefogade anklagelser.