

21/5

Peróns idéer

Den argentinska beskickningen söker propagera för Peróns diktatur genom att ut-sända en liten skrift om dess ideologi. Boken, författad av Raul A. Mende, presenterar denna ideologi under beteckningen "justicialism" (rättvisans lära). I ett företal förklarar Perón att man här får kärnan i den argentinska regimens klarlagd. Perón gör själv några obetalbara reflexioner. "Enkelhet uppnås genom sanning, och denna är ett resultat av förståelse och syntes; det som är enklast har därför utsikt till de största framgångarna i livet." Det sinnelag som kommer till uttryck i boken kännetecknar "anspråkslösa och hederliga män, som genom att inte låtsas vara mer än de är vägrar att vara mindre än de borde vara".

Själva skriften står på höjd med diktators tankar. Man frågar sig om det hela är ett spexigt skämt med publiken av en argentinsk Falstaff Fakir — men erinrar sig att Peróns filosofiska programskrift för några år sedan är av alldeles samma kvalitet. Mende har funnit att mänskligheten önskar lycka och att det gäller att vinna den genom balans mellan kollektivism och individualism, materialism och "spiritualism". Ja, det är hela tankegången, och dock räcker den hundra sidor. Perónismen (justicialismen) är den världsfrälsande harmoniläran, som avvisar kapitalism, kommunism, fascism, nazism, liberalism etc. Hur det går till får man inte veta. Men väl att Eva Perón har skapat "en andlig miljö av kärlek och hopp" och att Perón åtagit sig "det stora värvet att skapa en samtid värdig ett värdigt folk". "I nattens mörker över mänskligheten har vi argentinare funnit en ny stjärna... en sanning som hela världen begärt av sina tänkare... en lösning som alla världens folk begärt av sina politiska ledare." Mänskligheten inbjuds att ta del av denna historiens största upptäckt och att förstå att en ny väg är öppnad.

Vid läsningen av denna skrift känner man sig stå larvighetens essens nära. Men detta larv proklamerar som statsfilosofi av en regim som inom landet är allenhärskande och internationellt av inte ringa betydelse. Hr Persson i Skabersjö och andra tänkare inom vår styrande elit bör läsa den lilla skriften, om de någon gång besväras av oro inför egna prestationer.

21/5

60

Förtattaren Jean Genet

har efter en veckas vistelse i Stockholm fått i radio redogöra för sin uppfattning om svenska folket och dess förhållanden. Denna beryktade intervju publiceras nu som första artikel i Radiotjänsts Hörde ni. Mar måste söka länge för att finna något dummare och tarvligare än dessa självsäkra och självbelättna "iakttagelser". Genet klagar över att han inte får suppa på offentliga platser och därför jämte sina vänner måste gå in på en pissoar för att dricka gin, över att svenska folket inte har sinne för kärlek, över att svenskarna är det minst demokratiska folket i Europa, över att portiererna inte tycker om vinkningar och grepp i armen, men bugar sig till marken för en krona osv. Detta sammanhangslösa dravel avslutas med den stolta deklARATIONEN: "Till slut måste jag säga er att det är en tjuv och en pederast som har talat till er." Denna intervju och dess publicering är ett av de grövsta tecknen på dåligt omdöme i Radiotjänst, och det vill inte säga litet.