

8/8

Herbert Tingsten:

Det är inte för mycket sagt att Thorsten Jonsson genom sin glädje, sin vänlighet, sin hjälpsamhet, sin mänskliga naturlighet utan alla anspråk kom att inta en särställning i kretsen på Dagens Nyheters redaktion. Därför sörjes han av sina kamrater; vi känner det svårt, att inte mer få se hans spelande ögon och varma och muntra leende. Den som samarbetat med honom nästan dagligen under fyra år vet vilken förlust hans bortgång är för tidningen. Jag tänker då på vad han själv skrev, på hans breda kunnskap, klarhet och självständighet, hans lugna och skarpa intelligens, hans absoluta frihet från effektsokeri. Men jag tänker också på den energi, den entusiasm som han visade som kulturchef, granskare och vägledare. Han var generös i sin uppskattning men omutlig i sin kritik. Hans begåvning och ambition som författare hindrade honom inte att göra sitt yttersta som tidningsman, att med en till självupps-offring driven iver sköta stort och smått i det dagliga arbetet. På få år har han gjort en stor insats, och vi minns honom som en hjärtegod kamrat och en lysande medarbetare.

9/8

Då riksmarskalken Birger Ekeberg i morgon fyller sjuttio år kan han se tillbaka på den mest lysande karriären i sin generation. Professor vid 27 år, två gånger justitieminister, justitieråd, ordförande i lagberedningen, president i Svea hovrätt — slutligen riksmarskalk, med Serafimerorden och medlemskap i Svenska akademien som krona på verket. Allt har han skött med samma perfektion; hans böcker är mönster av klarhet och god disposition, som professor var han en älskvärd och skicklig tentator och en briljant föreläsare, han är berömd som lagskrivare, och i egenskap av justitieminister genomförde han smidigt och elegant en rad omstridda reformer, bland annat dödsstraffets avskaffande. Hans på en gång veka och värdiga utseende och uppträdande, hans naturliga vänlighet och anspråkslöshet ger ställningen och begåvningen en inramning av sällsynt lycklig art. I mycket ringa grad har han utsatts för kritik, och den kritik som förekommit har snarast framstått som en förställd mänsklig irritation över en till synes övermänsklig fulländning och harmoni. Kanske har folk också saknat det stänk av originalitet och temperament som skulle kunna göra konstverket riktigt slående och lättillgängligt; det förmedlande, avväpnande, vinnande draget har så helt överskuggat det viljebetonade och stridbara. Den som i olika sammanhang haft beröring med Ekeberg stannar emellertid — liksom hans vänner och medarbetare — vid övertygelsen att denne förbindlige och representativa gentleman är en godhjärtad och fin människa, som mera pryder än prydes av titlar och dekorationer.

H. T—n

*

10/8

Engelsk orientering

En engelsk-amerikansk journalist, Virginia Cowles, har skrivit en särskilt för amerikanska läsare avsedd bok om England: *No Cause for Alarm* (Hamish Hamilton, 15 sh). Det är ett utmärkt arbete, på en gång populärt och instruktivt, med ordentliga redogörelser för partier, socialpolitik och ekonomi samt intelligenta och förstående skisser av ledande personligheter. Den tendens att försvara och idealisera som antydes i titeln framträder väl mycket, men är förklarlig med hänsyn till att kriserna och svårigheterna i England — liksom i hela Väst-europa — i den offentliga debatten lätt skymmer undan återuppbyggnaden och det lugna framåtskridandet. En bättre introduktion till det moderna England och dess problem får inte stå att få i en enda bok.

H. T—n