

## Får i ulvkläder

BARROWS DUNHAM: *Människans vanföreställningar*. KF:s förlag, 11 kr.

**D**ENNA BOK av en amerikansk författare framträder som ett försök att analysera och avlöja populära fördomar och vanföreställningar. I någon mån sker också detta; Dunham kritiserar exempelvis tron på kvalitetskillnader mellan sociala grupper och olika människoraser, även om han gör det på ett vida sämre och lösligare sätt än många andra författare. Läsaren upptäcker emellertid snart att bokens syfte är ett helt annat. Författaren själv är fången i en bestämd ideologi, en lika doktrinär som vulgär marxism, och skriften är väsentligen propaganda för kommunismen.

Det marxistiska schema som utgör bokens ryggrad är ytterligt ensidigt och okritiskt; man torde lugnt kunna påstå att så förenklade tankegångar knappast längre framträder inom svensk socialdemokrati. Människosläktet skulle kunna leva i överflöd om inte ett litet antal monopolister och utsugare behärskade större delen av världen, det är en huvudlinje i resonemanget. "Utsugning betyder, att man tillägnar sig själv resultatet av andra människors arbete utan att ge dem full kompensation. Den utsugne arbetar en del av dagen för sig själv och en annan del för andra. I den gamla tiden kunde slavägare bli rika genom slavarbete. I det moderna samhället förtjänar företagarna på sina anställdas arbete." Ordet frihet "tenderar att bli ett ord, som maskerar en liten utsugar-klass alldeles speciella intressen". Alla demokratiska politiska riktningar omtalas med mer eller mindre tydligt förakt, även socialismen. Dunham klagar över att ordet kommunism används på ett felaktigt sätt; själv beskriver han detta system som ett styre av den stora majoriteten i allas intresse. Inte ett ord om diktaturen och terrorism!

Denna slätstrukna propaganda presenteras i en form som svarar mot innehållet. Typiskt är att författaren i en polemik mot Walter Lippman vitsar på ordet "posterity", som kan betyda både "eftervärld" och "bakdel".

I förlagsreklamen beskrives boken som "en lysande kvick och svepande ironisk studie",

som "en vägvisare i sunt förnuft och logik". Det står varje förlag fritt att utge kommunistisk propaganda, men åtminstone ett så respekterat företag som Kooperativa förbundet borde avstå från att sprida varor under falsk beteckning.

HERBERT TINGSTEN