

10/3

Statsbetald kommunist- propaganda

Att den av statsmedel kraftigt understödda organisationen Arbetarnas bildningsförbund (ABF) i stor utsträckning driver socialistisk och halvkommunistisk propaganda är väl känt, trots att dess syfte säges vara att sprida kunskaper. Till dess mest anlitade föredragshållare hör fil. kand. Eskil Bergen. Dennes föreläsning över ämnet "Vad händer? Det politiska läget i Europa" i måndags på ABF:s studiehem har av Dagens Nyheter upptagits i stenografiskt referat. Det visar sig att föredraget formellt och sakligt står på en eländig nivå, att det till tre fjärdedelar består av utfall mot de borgerliga partierna i Sverige, medan ringa uppmärksamhet ägnas det ämne rubriken utpekar, och att, i den mån detta ämne berörs, framställningen huvudsakligen innebär försvar av den kommunistiska politiken.

Föredragets nivå illustreras av inledningen:

Till att börja med har jag ett meddelande att lämna från predikstolen av mer sorglig art. Jag har nyss rest i de mer efterblivna delarna av Sverige och har kommit hem med en förvissning om att folk nu har en känsla av allmänt stigande rysspsykos. Jag har satt en något svävande rubrik på kvällens föredrag, och med full avsikt, ty skulle man tala om vad man egentligen tänker säga, så skulle det vara ganska lätt att få hit en massa folk som man inte vill ha hit. Jag har som sagt därför valt en något suddig terminologi. Vad jag kommer att beröra är de senaste spännande utrikespolitiska händelserna och även svenska folkets reaktion mot dem.

Jag måste då påpeka att man tyvärr inte får vara för optimistisk när det gäller det s. k. svenska folket. Tidigare har jag rest i Hälsingland och vissa andra delar av Norrland, där varje människa

verkar direkt genial jämfört med i norra Kalmar län, där jag nu har rest; jag hoppas att ingen lokalpatriot stiger upp och slår ihjäl mig för det.

Propagandan mot de borgerliga partierna står lägre än i några av hr Höglunds valt. Dessa partier anklagas för krigshets. Svenska Dagbladet säges med ljugdalare (halvkommunister) mena "var och en som av någon obegriplig anledning inte tycker att ryssarna skall ha en atombomb i planeten till tack för likviderandet av Hitler". Dagens Nyheter's chefredaktör förklaras önska krig "såvida han får sitta i generalstaben och dirigera kriget". Föreläsaren drar sig inte för att kalla publikationen "Sovjet i bild" ett "standardverk". Den borgerliga uppfattningen måste vi, säger hr Bergen, betrakta "som ett psykosfall och ta våra mått och steg därefter".

Skildringen av den senaste tidens utrikespolitiska händelser är i lika mått torftig, ovederhäftig och partisk. De borgerliga partierna anklagas för att ha framkallat statskuppen i Tjeckoslovakien, som för övrigt säges inte ha lett till diktatur, utan till "en förskjutning åt vänster". Föreläsaren summerar:

Jag är inte indignerad i borgerlig mening över den tjeckiska krisen. Men därför är jag inte vidare förtjust över sammanslagningen av socialdemokraterna i Ungern och Rumänien osv. till enhetspartier, ty nyanserna går förlorade. Man måste nog säga sig att det enda riktiga som ligger i den borgerliga kritiken är att det givetvis blir tacksammare att kritisera, när man på detta sätt slår ihop arbetarpartierna.

Framställningen av läget i Finland lyder:

Jag skall också något beröra den finska frågan, som är något betänkligare än den tjeckoslovakiska med hänsyn till den svenska folkopinionen. Den tillåter två tolkningar. Antingen har ryssarna bara velat markera var finnarna bör stå i händelse av krig, eller också innebär det att de vill ha baser och dylika saker — det kan naturligtvis bli frågan om Ålandsöarna osv. Och man vet ju hur

sådant verkar på det svenska psyket. Jag är litet bekymrad för den verkan de senaste händelserna kan komma att få på det svenska valet. Var och en begriper att det är inte några gynnsamma faktorer som därigenom kommit med i leken, och jag tror att också denna fråga är värd att tas upp till diskussion.

I fråga om läget i Europa i övrigt heter det:

Vi vet inte hur det ligger till i Italien och Frankrike, man bara vet att situationen där är sådan — knappast i Frankrike men i Italien — att en liknande situation skulle kunna inträda som i Tjeckoslovakien och även där genomföras på samma fredliga sätt.

Kommunistpropagandan i "Sovjet i bild" skall fortfarande spridas av arbetarrörelsens förlag, enligt vad dess chef uttalat. Skall hr Bergens och andras kommunistpropaganda fortfarande ordnas genom ABF:s försorg och alltså bekostas av statsmedel? Vi har här ett ackompanjemang till socialdemokraternas annonserade aktion mot kommunismen som visar att dubbelspelet icke har några gränser.